

Hoe heb ik het Aegon NK klein op de WAB beleefd?

Ik vond het best wel gaaf om mee te mogen doen met het NK klein. Ik heb er hard voor moeten trainen, maar dat heb ik er voor over. Ik heb het Aegon NK klein geskift en ben hiermee 3^e geworden. De dagen voor de wedstrijd was ik wel al een beetje zenuwachtig, voor de timetrial was het het ergst. Ik had afgesproken met mijn coach (Ed Maan van Die Leyhte) dat ik heel erg gefocust en goed zou gaan roeien. Doordat ik heel erg gefocust was had ik niet door dat ik gedurende de wedstrijd al mensen had ingehaald. Ik lag opgegeven moment derde in mijn head, hierdoor was ik sowieso door naar de halve finale. Ik was heel erg blij, omdat ik dan de dag erop maar één keer hoefde te varen in plaats van twee keer. Voor dat ik de halve finale ging starten keek ik naar het water en zag ik grote golven, ik dacht wat zijn die golven groot. Ik werd nerveuzer, omdat ik bang was dat ik ging omvallen. Tijdens de wedstrijd heb ik één flinke snoek gemaakt en een paar wat minder grote snoeken. Ik kreeg doordat de golven hoog waren veel water me boot in. Ik bleef gelukkig goed doorvaren, omdat ik golven wel gewend was als in op de ringvaart trainde met mijn coach Mariette. Bij de 1500 meter zag ik dat ik 3^e lag en dat ik vlak bij de nummer twee was. Ik dacht als ik nu 3^e blijf terwijl ik zo hard geknokt heb deze race ben ik niet blij, hierdoor ging ik op het laatste moment de nummer twee voorbij en lag ik 2^e. ik was door naar de finale. In de finale was het water rustiger, maar was de spanning hoger. Ik heb in deze race alles gegeven wat ik nog in me had en ik ben hier 3^e geworden, een podium plaats. Ik was heel erg blij en heel erg moe. Ik ben heel erg blij met mijn prestatie terwijl ik nog maar ongeveer 1 jaar roei.

